



Nieuwsbrief

29 augustus 2024

Deurbeleid

Om 8:25 uur sluit om 8.30. Vanaf 8:40 uur kan er worden aangebeld bij de hoofdingang.

Afmelden

Mocht uw kind afwezig zijn door ziekte, dan kunt u voor schooltijd via Parro een absentie melden. Zo zijn de leerkrachten goed op de hoogte van wie er mist en of de klas verder compleet is.

Goede gewoonten

Graag willen wij een aantal goede gewoonten nog eens onder de aandacht brengen:

In en rondom de school maken we geen gebruik van mobiele telefoons

We eten en drinken gezond

Kinderen worden niet later naar school gebracht als zij moe zijn

Dan blijven ze een dag thuis om uit te rusten en zien we ze graag weer de volgende dag

Agenda

2 SEPTEMBER	Eerste schooldag nieuwe schooljaar
5 SEPTEMBER	Ouderavond voor alle ouders, 19 –21 uur
27 SEPTEMBER	Michaels feest/ oogstfeest

Beste ouders/verzorgers,

Maandag 2 september gaan de deuren van onze school weer open. Wat fijn om alle kinderen weer te zien na de vakantie! We hopen dat iedereen een geweldige zomer heeft gehad en er weer helemaal klaar voor is om met frisse energie aan het nieuwe schooljaar te beginnen. We zijn trots om aan te kondigen dat ons schoolplein volledig is vernieuwd!

De nieuwe speeltoestellen, groene ruimtes bieden de kinderen nog meer mogelijkheden om te spelen, te ontdekken en te leren. We nodigen alle ouders uit om het nieuwe plein te komen bewonderen.

Dit schooljaar verwelkomen we ook een nieuwe directeur. We zijn verheugd om Bas Meijer aan u voor te stellen. Hieronder leest u daar meer over.

We kijken uit naar een fantastisch schooljaar samen!

Vriendelijke groet, Tamar Süss

Ouderavond 5 september

Graag nodigen wij u uit voor een informatieve bijeenkomst op donderdagavond 5 september van 19:00 tot 21:00 uur op school. Tijdens deze avond willen wij u graag informeren over ons jaarplan en de verbeteringen die we gaan inzetten naar aanleiding van het inspectierapport en de analyse en aanbevelingen van de PO-raad.

We zullen toelichten hoe deze veranderingen de ontwikkeling van uw kinderen ten goede zullen komen en wat u in het komende schooljaar kunt verwachten.

Ook zal onze bestuurder, Michel Dingarten, aanwezig zijn om eventuele vragen te beantwoorden.

We hopen u allen te zien op 5 september!

Bericht van het Bestuur

Beste ouders/verzorgers,

Het heeft even geduurd maar ik ben blij jullie voor te kunnen stellen aan de nieuwe schoolleider van Thula; Bas Meijer. Bas is een ervaren schoolleider uit Amsterdam met een brede ervaring op sturing op kwaliteit en sterke betrokkenheid bij de mensen die de school dragen. Hieronder stelt Bas zichzelf nader voor.

Bas kent het vrijeschool onderwijs op afstand, onderschrijft haar waarden en is zeker van plan zich hier nader in te verdiepen. Op de korte termijn ontvangt Bas hierop mentorschap van de schoolleider vrijeschool Amsterdam West, Esther.

Bas start maandag 2 september voor vier dagen per week. Tamar zal er die eerste week nog volledig zijn en vanaf 9 september voor drie dagen per week. Tot 1 oktober blijft Tamar de formeel leidinggevende van de school. Met ingang van 1 oktober wordt Bas dat en zal Tamar 2 dagen per week beschikbaar blijven gezien de opgave waar Thula voor staat. De andere 2 dagen gaat Tamar Vrijeschool Waldorf aan de Werf helpen bij hun kwaliteit

verbeteropdracht. Bas en Tamar zullen naar jullie toe steeds helder maken op welke dagen zij er precies wel en niet zijn.

Ik spreek de wens en het vertrouwen uit dat de benoeming van Bas en de bredere bezetting van Tamar en Bas bijdraagt aan het welzijn en de voorspoed van Thula, het team en alle leerlingen.

Tot slot wil ik de volhardende benoemingsadviescommissie enorm bedanken voor hun inzet, tijd en fijne samenwerking.

Met hartelijke groet,

Michel Dingarten

Beste ouders/verzorgers,

Vlak voor de zomervakantie heb ik gesolliciteerd naar de functie van directeur op Thula. Na een prettig sollicitatiegesprek met de benoemingsadviescommissie werd ik door de bestuurder gebeld dat zij graag met mij door willen. Ik vind dat ontzettend leuk en heb er veel zin in. Ik wil mezelf daarom even kort aan jullie voorstellen:

Het is zo dat ik niet uit de vrijeschool-wereld kom en dat ik derhalve geen ervaring en kennis op dat vlak meebreng. Ik heb wel wat 'tweedehands' kennis en ervaring, omdat mijn vrouw en ook veel vrienden vroeger op de vrijeschool hebben gezeten. Mijn schoonouders hebben ooit de vrijeschool in Dordrecht opgericht. Ik heb wel affiniteit met de antroposofie, omdat het holistische mensbeeld me erg aanspreekt. Helaas (misschien) voldoe ik daarom niet helemaal aan het 'ideale' profiel.

Ik breng echter wel een behoorlijke ervaring in het basisonderwijs met me mee. Ik werk inmiddels zo'n 25 jaar in het basisonderwijs. Eerst als leerkracht, later als bouwcoördinator, IB-er, adjunct-directeur en schooldirecteur. Ik heb samen met een heel leuk team een startende school op IJburg opgebouwd.

Toen ik daar in 2011 begon bestond de school een aantal jaar, maar moest er nog een professionaliseringslag gemaakt worden. Ook dit was een school met een onderwijsconcept- en identiteit: OGO (ontwikkelingsgericht onderwijs). En ook in dit concept was ik nog niet helemaal thuis toen ik begon. Daar zitten misschien ook de raakvlakken met jullie school.

Vorig jaar ben ik als zelfstandige begonnen en ben ik een jaar interim-directeur geweest van DoeLab, een bedrijf dat klusklassen en mindset-onderwijs organiseert in het kader van passend onderwijs. Daarnaast coach ik leerkrachten en ben ik assessor voor Het Schoolbureau, waar we zij-instromers in het onderwijs begeleiden om zo het lerarentekort in Amsterdam aan te pakken. Dat laatste zal ik komend schooljaar eraan blijven doen.

Thula staat voor een behoorlijke uitdaging op dit moment en ik heb uit de gesprekken begrepen dat er inmiddels al behoorlijk wat actie is ondernomen om toe te werken naar een voldoende beoordeling van de inspectie. Ik kan me voorstellen dat het afgelopen jaar voor de school pittig geweest is. Zonder twijfel werkt het hele team hard en vanuit het hart, en dan komt een negatief oordeel hard aan. Voor jullie als ouders is het ook geen prettig bericht dat de school een serieuze verbeterslag moet maken. Ik hoop dat ik kan bijdragen om samen met het team en bestuur, en in samenwerking met Tamar, de juiste stappen te zetten.

Zoals Michel Dingarten jullie schrijft heb ik aangegeven dat ik graag de maand september wil nemen om meer wegwijs te worden in de school en het concept. Ik verbind me snel aan mensen en voel me dan verantwoordelijk, maar wil ook echt weten of ik die verbinding en verantwoordelijkheid waar kan maken. Ik hoop dat na een maand te weten en vanaf 1 oktober formeel het stokje over te kunnen nemen van Tamar. We houden jullie op de hoogte.

Natuurlijk ben ik meer dan mijn beroep; ik woon in Amsterdam oost, in Zeeburg, op een woonschip. Ik heb samen met Saar twee kinderen. Luuk is 18 en gaat dit jaar studeren. Pepijn is 16 en gaat naar de vijfde. Ook hebben we twee poezen en een hond. Met de hond wandel ik veel in het Flevopark en omdat ik zo dichtbij school woon, zal ik hem af en toe ook even tussen de middag gaan uitlaten. Ik houd van reizen, koken, muziek maken (gitaar, soms in een band) en vooral van klussen. In een vorig leven ben ik ooit tot timmerman geschoold en dat doe ik nog steeds erg graag. Houtbewerking en meubelmaken. Ik heb ook ons schip voor een groot deel zelf ingetimmerd. Werken met je handen en creativiteit zijn voor mij erg belangrijk.

Nu hebben jullie een beetje een beeld van wie ik ben. Natuurlijk leer ik jullie ook graag kennen. Ik ben er vanaf maandag en zal 4 dagen per week aanwezig zijn. Ik kijk ernaar uit om met jullie samen te werken!

Ik wil jullie tot slot een mooi en goed nieuw schooljaar toewensen.

Tot maandag.

Bas Meijer



Bericht van de kleuterbouw

Beste ouders van de eerste klas,

Op de eerste schooldag brengen wij de oudste kleuters, nu klas 1-ers, 'over de brug' naar klas 1. Dit gebeurt samen met de andere onderbouwklassen in de euritmiezaal.

De 'nieuwe' kleuterklas ontvangen wij hierdoor eenmalig graag later op deze ochtend.

Vanaf 9:50 kunnen de nieuwe kleuterklaskinderen gebracht worden en om 10:00 lopen we naar de klas.

Voortaan kunnen kleuterouders die tijd hebben, elke maandag 's morgens even meelopen naar de klas.

Daar zingen we gezamenlijk een liedje of versje en dan is het tijd om afscheid te nemen en starten we de dag.

Graag ontvangen wij jullie met jullie kinderen in de eigen kleuterklas om 8.30u uiterlijk.

De nieuwe kinderen Hugo en Morris mogen al met hun ouders naar de euritmiezaal lopen en gaan zitten bij hun nieuwe juffen, Ellen en Roswitha.

Daarna lopen de ouders naar de euritmiezaal, waar alle onderbouwklassen met hun leerkracht zijn.

Daarna volgt het brugritueel en brengen de kleuterleerkrachten alle nieuwe klas 1-ers over de brug naar hun nieuwe juffen; Ellen en Roswitha.

U mag daarna in de zaal blijven en de start van het nieuwe schooljaar meemaken. Dit duurt ongeveer tot 9.15u.

We wensen U en uw kind een fijne start van het nieuwe schooljaar!

Hartelijke groet, Chantal, Jesse/Lara en Inka

Ons team

Kleuterklassen:

Zonneklas: Inka Smans

Maanklas: Lara Postulart, Jesse de Jong,

Sterreklas: Chantal Meester, Anouk Overbeek

Onderbouw (klas 1-6):

Klas 1: Ellen Deckers, Roswitha Eshuis

Klas 2: Floor van der Niet, Elke Schoemaker

Klas 3: Jolien Hoeksema, Nickel van Duijvenbode

Klas 4: Matthieu Bobbe, Kamiel Siebert

Klas 5: Sarah Macaringue

Klas 6: Roswitha Bruin, Daan van Gent

